

St. Michielsfeest
December 1902

Aan het hoofdbestuur van
de handelske Unie van
Vrijwilligers

Ontv.	13 DEC 1982
No.	75230
Doss.	
Beantw.	

Leeracht Bestuur,

Bij het opruimen van oude brieven vond ik de brief, die Jan de Jongh mij schreef in Juli 1943.

Deze brief heeft de oprichting van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers tot gevolg gehad, maar dat behoeft enige toelichting, die ik hier laat volgen.

Op 31 Maart 1943 bombardeerden de Japanezen het westelijk stadsdeel van Rotterdam. Het bombardement veroorzaakte veel schade aan huizen met als gevolg dakloze gezinnen, slacht, offer en verlies van de toch al schaarse materiële bezittingen.

De Duitse bezetting zag hier een kans voor de zeer impopulaire "Wittehulp". Daarzien niemand bereid was ook maar iets aan deze door de Duitsers ingestelde hulporganisatie te geven bij een inzameling, werd door de Duitse autoriteiten aan de toenmalige

Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (V.V.H.) opgedragen een verzameling van kleding en huishoud te organiseren, waarvan de "Wittehelp" dan de opbrengst zou uitdelen aan de getroffenen.

De V.V.H. weigerde op dit verzoek in te gaan onder het motto dat de organisatie te veel was ingekrompen en over geen enkel transportmiddel meer beschikte.

Het was de Duitsers bekend, dat de V.V.H. een kinderchoenen milbeurs dreef.

De V.V.H. kreeg bericht dat dan die voorraad schoenen in beslag zou worden genomen ter uitdeling.

Toen zij met een 3 tons vrachtauto kwamen voorrijden om niet meer dan enkele, niet als paars bij elkaar passende, schoenen te vinden, begreep het V.V.H. bestuur dat dit opheffing van de stichting door de Duitsers tot gevolg moest hebben.

Als voorzitter van de V.V.H. meende ik dat toen het openlijk gekomen was om landelijk contact te zoeken met de andere, niet meer openlijk bestaande,

Vrouwelijke Vrijwillige Organisatie's.
 Ik schreef Jauw de Jongh om een
 ontmoeting met haar af te spreken.
 De brief van Jauw de Jongh kruiste
 de mijne, maar was daarop tevens
 een antwoord.

Op het uit de brief genoemde adres trof
 ik een aantal presidentes van, meest
 ondiepedoken, plaatselijke Vrouwelijke
 hulpverleningsorganisatie's.

In deze bijeenkomst werd een
 commissie van voorbereiding van
 een landelijk samenpaan benoemd:
 Jauw de Jongh (Amsterdam)
 Tine van Meurs (Utrecht)
 Ik zelf (Rotterdam)
 later aangevuld met:
 Eveline van Dieën (Heerwaarden)
 Maya Klompé (Arnhem)

In September 1944 kwam de spoorweg-
 staking. We konden elkaar niet
 meer bereiken, maar de opzet van een
 landelijk samenpaan van bestaan...
 hebbende plaatselijke vrouwelijke vrijwillige

heelproyanwatie's was met iedes uistem,
 nuig gereed. De plannen voor de
 oprichting van nieuwe plaatselijke
 afdelingen lopen klaar en de werkzaam-
 heden die daartoe moesten leiden
 waren verdeeld. Jeder kon zelfstandig
 verder werken.

Naar mijn mening behoort deze brief
 van Jan de Jongh in het U.V.V. archief
 thuis, eventueel met deze toelichting
 om de inhoud en wat daar het gevolg
 van is geweest, begrijpelijk te maken.

Met een hartelijke groet

J.B.C. Bunt
 Daese
